



Protestantse Kerk Classis Fryslân

Kerstboodschap

Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – Lucas 2:7b



Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)

Lieve mensen,

Wij maken met elkaar een bewogen jaar door. Nu, in de tweede coronagolf, zullen wij met elkaar ook een bewogen kerst beleven.

Inmiddels zijn de deuren van de kerken opnieuw zo goed als gesloten. Onze verbondenheid in de kerkdiensten zal bijna overal langs digitale weg en via de media gaan. Het aantal gasten dat we in onze huizen kunnen ontvangen, is beperkt. Samen kerst vieren kan enkel in kleine kring.

Om ons heen, en soms ook in onszelf, horen we stemmen die verzuchten dat het voelt alsof we kerst dit jaar overslaan. En de ouderen onder ons vertellen: ‘Zelfs in de oorlog hebben we dit niet zo meegemaakt. Toen bleven de kerken open’.

Maar Kerst zal komen, ook dit jaar, ook in deze bewogen tijd. Juist in de kerk weten we dat kerst binnen in ons zit. Juist het gelovig hart weet dat Kerstmis meer is dan feestelijk samenzijn en van elkaars gezelschap genieten.

Daar waar Gods liefde in een mens, de Heiland, geboren wordt, daar is het kerst. Hoe weinig 'plaats in de herberg' hier ook voor lijkt te zijn. Van harte hoop ik dat het verhaal van Jezus' geboorte ons hart en onze kerkelijke gemeenschap zal vervullen.

Moge het komend kerstfeest, met alle beperkingen die we beleven, bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in onze harten en in onze gemeenten. Moge God met ons zijn, ieder op onze eigen plaats in Gods herberg. Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.

A handwritten signature in blue ink, consisting of the letters 'WBB' followed by a long horizontal stroke.

*Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân*